

Prof. dr. R. Casimirschool ging voor TeamKING!

Met trots wist het team van Prof. dr.R. Casimirschool me te vertellen dat ze als school hadden besloten Stichting TeamKING te steunen dit schooljaar. De Veldhovense Stichting TeamKING zet zich in voor betere onderzoeksmogelijkheden en behandelingen van kankerpatiënten in de regio en werkt nauw samen met het oncologisch borstcentrum MMC Veldhoven/Eindhoven.

Wat een geweldige nieuws! Nu konden wij als TeamKING een derde school toevoegen aan ons lijstje met pilotscholen ten aanzien van een nieuw TeamKING-project: 'Maak kanker bespreekbaar op basisscholen'.

Veel kinderen hebben in hun omgeving te maken met kanker. Wij willen de ziekte beter bespreekbaar maken. Tijdens lessen in verschillende groepen wordt kanker op een voor kinderen toegankelijke manier uitgelegd. Oncoloog Marten Nijziel en oncologisch onderzoeksverpleegkundige Marit Albada van het MMC beantwoordden bijvoorbeeld een uur lang de vragen van kinderen uit groep 4 tot en met 8. Veel kinderen hebben nog steeds het idee dat je altijd dood gaat als je kanker krijgt, terwijl tachtig procent van de mensen geneest. Het is fijn om ze dat te kunnen vertellen op een manier die het voor hen inzichtelijk maakt.

Maar naast al het praten, draaide het project ook om doen. De kinderen zijn weken bezig geweest om hun eigen sponsorloop en kunstmarkt voor te bereiden. Kiwanispoppen, dat zijn troostpoppen, werden versierd, aangekleed of beschilderd. Er werden heel veel werkstukjes door de kinderen zelf in elkaar geknutseld. Cupcakes werden gebakken en zelfs enkele leerkrachten gingen aan de slag met grote inspiratie en zorgden voor de meest mooie geschilderde creaties. Iedereen was er enthousiast mee bezig.

Het hoogtepunt en tevens het einde van deze themaweken was natuurlijk de sponsorloop, waarvoor de kinderen zelf sponsorgeld op hebben gehaald met behulp van TeamKING, die voor sponsorlijsten, deurstickers, flyers en stempelkaarten zorgde. Die flyers waren wel handig, zowel voor de sponsors als voor de kinderen. Daarop kon men van alles over het goede doel lezen.

En op 26 september 2012 was het dan zover. Parcours werd uitgezet, stempeltenten opgezet, muziek aangesloten en rennen maar. Het was echt ongelooflijk. De allerkleinsten, die eigenlijk zouden wandelen, liepen hun kleine longen uit hun lijf. Rode gezichten, maar vooral een vastberadenheid in de ogen. Een gevoel van saamhorigheid van groep 1 tot en met 8. Het gevoel was heerlijk. Ook binnen, waar de kunstmarkt plaatsvond, was het een gezellige boel. Kinderen, leerkrachten en

ouders, je zag trots en dat was ook precies wat ik voelde, trots op mijn basisschool. Een meer dan geslaagde morgen, waar ik met heel veel plezier aan terugdenk.

De weken erna was ik natuurlijk erg nieuwsgierig naar de opbrengst van de sponsorloop en de kunstmarkt, maar dat moest een verrassing blijven. 'Het is veel, maar hoeveel zeg ik niet', zei de leerkracht van groep 8 elke keer met een ondeugende blik in de ogen.

Op 8 november 2012 kregen we het verlossende woord. In de aula in het bijzijn van alle 170 leerlingen en leerkrachten werd ons met heel veel trots een cheque overhandigd met een bedrag waar ik in mijn stoutste dromen nog niet van had durven dromen. Een bedrag van maar liefst € 6.500,--. Ongelooflijk, iedereen was er echt voor gegaan!!

Namens TeamKING willen wij dan ook nogmaals iedereen danken die dit heeft mogelijk gemaakt!

Anique van der Velden