

Thema restaurant in groep 1 /2 op de St. Lambertus in Vessem

De afgelopen 5 weken zijn we binnen de groepen 1 /2 bezig geweest met het thema restaurant. Dit thema hebben de kinderen zelf mogen kiezen. Het doel van een vierdejaars student was, om een thema te creëren waarin de betrokkenheid van de kinderen zo hoog mogelijk was. De kinderen mochten voor een groot deel zelf aangeven wat ze graag zouden willen. Alle activiteiten waar de kinderen mee kwamen werden aangepast en geïntegreerd binnen het thema. We zijn het project gestart met een excursie naar een echt restaurant. Het lijkt voor de kinderen een bekende plek, maar niet alle kinderen zijn wel eens echt in de keuken van een restaurant geweest. We hebben bij deze excursie de kinderen een zo breed mogelijk beeld gegeven van de gebeurtenissen binnen een restaurant. Ook zijn de kinderen actief geweest en hebben zelf eten mogen maken.



Binnen de klas hebben we veel activiteiten rondom het thema ondernomen. De activiteiten werden gebruikt als voorbereiding op de afsluiting. Namelijk een echt restaurant in de school waar ouders, opa's, oma's kwamen eten. De kinderen werden vanuit alle vakgebieden hierop voorbereid.

Bij rekenen bijvoorbeeld door te betalen en het afwegen van ingrediënten en bij taal door met elkaar ideeën uit te wisselen, het in kaart brengen wat we al wisten en nog wilden uitproberen, verhalen, prentenboeken, liedjes, natypen en voorbereidende schrijfoefeningen. Verder deden we bij drama rollenspellen.

De onderzoeksactiviteiten bestonden uit het maken van echt eten: eiersalade, appeltaart, pizza, salade en drie verschillende toetjes en bij de constructieve activiteiten gingen de kinderen aan de slag met schortjes en menukaarten maken en versieren, bloemen voor op de tafels.

Per week keken we terug hoe de betrokkenheid van de kinderen was. Het thema moest echt gaan leven binnen de klas en de kinderen moesten enthousiast worden. Door de kinderen veel inbreng te geven en echt naar ze te luisteren, kwam er een ontzettend hoge betrokkenheid. De kinderen kwamen steeds met nieuwe ideeën en werkten deze ook uit in de lessen.

We hadden als afsluiting een echt restaurant voor de ouders.



's Ochtends kwamen er ouders helpen om alle voorbereidingen te treffen. Er werd echt gekookt voor 55 mensen. Alle kinderen waren een echte kok.



's Middags waren de kinderen een ober en kwamen de klanten die de kinderen hadden uitgenodigd de hapjes opeten. De mensen werden bediend door hun eigen kind. Uiteindelijk moet er in een echt restaurant ook betaald worden en dat deden we hier dus ook. Op deze manier werden de kinderen ook bewust gemaakt van wat je met geld kunt doen.

Het was een heel leuk en leerzaam thema. De kinderen en ouders waren ontzettend enthousiast. Het is zeker de moeite waard om dit in jouw klas ook eens uit te proberen!

Groepen 1 / 2

Basisschool St. Lambertus

Vessem